

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ

وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ

آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ

وَالدَّرَجَةَ الرَّافِعَةَ

وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتُهُ

إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

"Allahümme Rabbe hazihi'd-da'veti't-tâmmeti (tâmmeh)

Vesselatil kâimeti (kâimeh)

Âti Muhammedenil vesilete vel fazilete (fazîleh)

ved-dereceter-refîate (refîah)

vab'ashu mekâmen Mahmudenillezi veadteh.

Ïnneke lâ tuhlifu'l-mîâd.

ANLAMI

"Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi olan Allah'ım! Muhammed'e vesileyi ve fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu, kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmûda ulaştır, Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin" "

Abdullah İbni Amr İbni Âs radiyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Ezanı işittiğiniz zaman, müezzinin söylediklerinin aynısını siz de söyleyin. Sonra bana salâvat getirin. Çünkü bir kimse bana bir defa salâvat getirirse, Allah buna karşılık ona on defa salât eder. Daha sonra benim için Allah'tan vesileyi isteyin. Çünkü vesîle, cennette Allah'ın kullarından bir tek kuluna lâyük olan bir makamdır. O kulun ben olacağımı umuyorum. Benim için vesileyi isteyen kimseye şefatim vâcib olur."